

Baarnse Motorclub.

Opgericht 16 januari 1978.

Kamer van koophandel 40506248.

LOOT-clubnummer: 205.

KNMV-clubnummer: 601.

Internetsite: <http://baarnse-mc.bleuh.net>

E-mail: baarnse-mc@solcon.nl

Voorzitter: Karin Hogenbirk

karinhogenbirk677@hotmail.com

Penningmeester: Els Wortel

ecmwortel@hotmail.nl

Secretaris en toercommissie: Karin Hogenbirk

Alg. bestuurslid: Onno Mijnhout

Toercommissie: Ruben Steenland.

steenland@solcon.nl

Redactie clubblad en kopy adres: Onno Mijnhout

o.a.mijnhout@hetnet.nl

Maand...januari.

Jaartal...2015.

Voorwoord...

Vrijwel iedereen heeft in zijn jeugd gekeken naar plaatjes in Verkade-albums die veel moeders verzamelden bij aankoop van boodschappen. Wie kent ze niet; plaatjes of stickers van maanlandingsvoertuigen of astronauten, voetbalmunten in een groen kartonnen voetbalveld of albums met plaatjes van wereldsteden, waarmee mijn vader thuiskwam na -tig tankbeurten bij Shell. Dergelijke verzamelobjecten hebben altijd hun weg gevonden naar verzamelaars.

Speldjes, sigarenbandjes, suikerzakjes, sleutelhangers en de latere flippo's, wuppies, voetbalplaatjes en andere ellende. Afhankelijk van de in omloop gebrachte aantallen, de staat van en vraag naar het object kan iets uitgroeien tot een collectors item.

Vanaf 1978 wordt ons clubblad uitgegeven. Toentertijd bestaand uit één of een paar A4-tjes.

Een greep uit de activiteiten en evenementen uit dat jaar;

Clubavond in 'De Pool' waar menigeen zich onder het sjoelen aan een dansje (!!) waagde.

Bandenwisselwedstrijd met als prijs een Yamahaposter. Met een flinke afvaardiging naar de naar de RAI geweest.

Conimex heeft haar terrein op 30 april beschikbaar gesteld voor bromfiets- en motorwedstrijden.

Er zijn crosswedstrijden gehouden en de eerste club T-

shirts konden worden besteld.

Behendigheidswedstrijden, geopend door Nico Haak, lid van de club. Filmavond met een film over Wil Hartog, winnaar van de TT in 1977. (Entree voor leden 1 gulden en voor niet-leden fl. 5,00).

Bestuursvergaderingen die plaatsvonden bij Jan van Slooten. Kreidler kwam brommers promoten en crosstrainingen werden gestopt wegens te weinig animo. Voor het defilé op Soestdijk werd aan de BMC door Nico van de Kuinder een minizijpancombinatie beschikbaar gesteld, werd een etage in het hotel van de familie van Annemarie, gevestigd in Mackenbach, afgehuurd en leverde Bakker Kuipers elke clubavond puddingbroodjes.

Vanaf 1979 verdwenen de A4-tjes, kreeg het clubblad een kaft en werd het uitgegeven in de vorm zoals wij die nog steeds hanteren.

Sinds mijn toetreding tot de club in 2003 heb ik alle BMC-tjes bewaard en de verzameling van 119 exemplaren haal ik nog regelmatig tevoorschijn op een regenachtige zondagmiddag.

Maar tijden veranderen. Hoewel er meermalen sprake is geweest van digitalisering hebben wij dit even zo vaak uitgesteld.

Stijging van portokosten, het aflopen van een kopieerkaart en het feit dat het ons ook andere mogelijkheden biedt een verhaal of oproep met foto's of linkjes te verfraaien, heeft ook ons het digitale pad opgestuurd.

Jammer ? Ja. Niet meer te hoeven uitzien naar het gele blad op de deurmat zal voor velen van ons even wennen zijn.

Geniet daarom van het laatste papieren clubblad.

Wees er zuinig op. Het kon nog wel eens een collectors item worden.

Karin.

- - - - -

Beste leden,

dit laatste papieren blad komt deze maand ook via de mail naar jullie toe.

Dit als test om te zien of een ieders emailadres goed doorgekomen is.

Het enige emailadres wat ik niet heb is van Wim Groenestein. Dus Wim, als je dit leest....

Je ontvangt het blad in 2 formaten. In Word en in Pdf. Een van de twee kan je altijd wel openen.

Heb je problemen met openen of ontvang je niets....laat het me weten. Dan kijken we of we een oplossing kunnen vinden.

Grt, Onno.

Sluitingsdatum kopie volgend clubblad:

17 februari 2015.

CLUBAVOND

en jaarvergadering!!

Zaterdag 31 januari

Aanvang 21.00 uur.

'de Kleurvogel'

Tolweg 1, Baarn.



.....Baarn.

In de maand januari zijn jarig...

Paul Maas, Gert Roodhart,
Jan v. Slooten, Carina Steenland en
Marcel Grob.

Hartelijk Gefeliciteerd!!!



Kijk ook eens op

<http://baarnse-mc.bleuh.net>

of op

[Facebook.com/Baarnse Mc](https://www.facebook.com/Baarnse-Mc)

voor nieuws, foto's, verslagen en interessante links.



VakantieXperts Dreamtravel

Xperts voor alle rondreizen, vliegreizen, motor- en autoreizen, busreizen, singlereizen, stedenreizen, vliegtickets, overtochten, huurmotoren en auto's, appartement, hotels en bungalows en wat maar denkbaar is waar ook ter wereld.

VX Reisbureau Dream Travel
Meenthof 45
1241 CZ KORTENHOEF

T 035 - 656 85 85
E kortenhoef@vx.nl
W www.vx.nl/kortenhoef

- - - - -

Lidmaatschap 2015.

Ja beste leden, het is alweer zover, het jaar is bijna voorbij, daarom een vraag van de penningmeester, willen jullie het lidmaatschap over 2015, **€ 30**, voldoen voor 1 maart a.s.

Vriendelijk dank, Els.

UITNODIGING JAARVERGADERING

Het bestuur van de Baarnse Motor Club nodigt bij deze alle leden uit voor de jaarvergadering op 31 januari 2015.

Aanvang **21.00 uur** met aansluitend clubavond.

AGENDA

- 1 Opening door de voorzitter
- 2 Bespreking ingekomen stukken
- 3 Bespreking jaarverslag penningmeester
- 4 Verkiezing leden kascommissie
- 5 Terugblik clubactiviteiten
- 6 Vooruitblik evenementen Toercommissie
- 7 Prijsuitreiking Toercompetitie
- 8 Rondvraag
- 9 Sluiting

Met betrekking tot punt 6 vraagt de Toercommissie ieder lid suggesties aan te dragen voor het Pinksterweekend door het wegvallen van het Bambitreffen.

Indien de jaarvergadering niet kan worden bijgewoond verzoeken wij afmelding per mail, telefoon, sms of whatsapp op de bekende nummers en mailadressen.

Beste leden,

Zoals jullie weten is er elke clubavond een bardienst.

De laatste tijd wordt die steeds door Els verzorgd.

Maar het zou ook wel eens fijn zijn als Els een keer lekker kan blijven zitten en dat een ander de bardienst verzorgd, en ook aan het eind van de avond de boel dan weer opruimd, en de toiletten even nakijkt.

Vandaar dat tijdens de jaarvergadering aan jullie gevraagd zal worden om je op te geven voor het draaien van een bardienst.

Denk er vast even over, en kijk even in de agenda.
Alle data van 2015 zijn nog vrij....;)

Ps. Els doet de boodschappen en opent en sluit de Kleurvogel.

De data voor 2015 zijn:

28 februari

28 maart

25 april

27 april ivm Oranjerit (maandag / Koningsdag)

06 juni

04 juli ivm BBQ

26 september

31 oktober

28 november

19 december

Leren dames motorbroek maat 38/40,
gratis af te halen.

Gert Roodhart,

- - - - -

Jaaroverzicht / (club)activiteiten 2014

Januari

Een bijzonder zachte maand met eind januari sneeuwbuien in Noordoost Nederland waardoor daar de meeste tweewielers binnen konden blijven

Onze jaarlijkse vergadering werd bezocht door 15 leden. Penningmeester Els heeft weer goed werk geleverd door goedkeuring van de kas.

De toercompetitiewisselbokaal mag met Jan mee.

Februari

Een winderige en bij tijd en wijle stormachtige maand. Zowat 90.000 bezoekers weten de weg naar de motorbeurs in Utrecht weer te vinden.

Maart

Karin houdt motorspullenvoorjaarsschoonmaak.
Els (met kippenvel) geniet van de Truckersrun bij Amerpoort en oud-lid Jan van Lambalgen neemt ons

mee naar de Balkan en maakt weer van alles mee.
Onno kleeft bumper wat niet onopgemerkt blijft.

April

De Oranjerit op de eerste Koningsdag trekt
82 deelnemers.

7 BMC'ers rijden de Bijna Zomerrit van de VMTC
waarna Onno (met lekke koppeling) op weg naar huis
de discipline 'opjagen voor gevorderden' in de praktijk
brengt tot ongenoegen van de bestuurder
van een BMW X6.

Tip van Onno (bij het wegbrengen van zijn motor voor
reparatie): zeg wat je wil zeggen en spreek geen
popiejopietaal. Aanleiding hiervoor was de kreet
'Leenfiets' die wel heel letterlijk werd gehanteerd.

Na hun verhuizing terug naar St. Joost nog jaren lid te
zijn geweest nemen Jac en Dorine afscheid van onze
club zodat de ledenlijst nu 24 leden aangeeft.
Onno verhaald over 40 jaar Bambitreffen waarvan de
BMC met flink wat leden vaste bezoekers zijn en Onno
28 edities heeft bezocht.

Mei

Terugblikken op de Oranjerit door Onno en Karin.

Een flinke delegatie BMC'ers neemt weer deel aan de
Motorrunactiviteiten bij Amerpoort. Els rijdt mee in de

stoet ipv als ordonnance. De clubrit gaat naar Joure. Els blauwe gevaar is toe aan de 10.000 km-beurt en rijdt met Johnny en Gerard de Kaasstadrit vanuit Driebruggen.

Juni

Het project 'Jawa-café racer' van Marcel is afgesloten met als resultaat een prachtig, glimmende, oranje Jawa als gevolg.

Na 40 edities is het over en uit met het Bambitreffen. Vanaf nu zal Pinksteren voorlopig niet meer hetzelfde zijn. Piet bezoekt het treffen met Maria want een schouderoperatie houdt hem al een paar maanden uit de running. Motorrijden zit er voor Piet voorlopig niet in. Ook Hetty zit in de schouderlappenmand.

Els schudt 'de Witte Reus' de hand en wordt door Wil Hartog himself vereeuwigd met zijn TT-winnende Suzuki.

De VMTC Motary wordt verreden door 5 BMC-ers (waarvan 1 met een leenalp). Dat blijft een mooi evenement.

Juli

De laatste clubactiviteit voor de clubzomerstop: de BBQ-rit met wat pech voor twee rijders die lid van de club willen worden, met aan het eind van de middag de BBQ. Na afloop de wedstrijd Nederland – Costa Rica die door 9 BMC'ers wordt bekeken.

17 juli staat in het collectieve geheugen gegrift door het neerhalen van de MH17 waar ongetwijfeld mensen aan boord waren met een motor in de schuur.

Augustus

Honderden motorrijders doen mee aan een ride-out vanuit Nieuwegein naar de Generaal van Oudheusdenkazerne in Hilversum ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de MH17.

Een indrukwekkende stoet.

Els schrijft over de wind- en watermolentoertocht. Het doorlopend evenement, uitgezet door Els en Gerard wordt door 6 BMC-ers verreden.

Een snelle, maar erg mooie route.

Karin bekijkt tentoongestelde Jamati's in Nederhorst den Berg.

September

Voor het clubweekend strijken 6 BMC-ers dit jaar neer in Montleban. Weer een prima stek gehuurd met een wat lastige oprit met mul grint en een onregelmatig, aflopend gelegd kasseienpad.

Onno verhaald over dit weer heerlijke weekend met lekker veel stuurweggetjes, slap geouwehoer en muziek wat je niet meer uit je hoofd krijgt. We hadden met 7 personen willen gaan maar door een onvrijwillige stouterpartij kan Paul niet mee.

Met 11 BMC-ers weer een prachtige Mijnhouttoer gereden met een super verzorging voorafgaand en aansluitend aan de rit.

Oktober

Els en Marcel bezoeken het Veteranentreffen in Woerden en Marcel verhaald hierover in combinatie met zijn deelname aan de Mijnhouttoer.

November

Vogelgriep in Hekendorp. Bij toerrijders is Hekendorp bekend om de te maken haakse bocht, afhankelijk van hoe je het dorp in komt.

Die komen 3 BMC-ers niet tegen tijdens de Kale Bomentocht van MV Almere, clubrit voor deze maand. Onno maakt een pittige woordzoeker en het doek valt voor het papieren clubblad.

Het bestuur heeft besloten het BMC-tje vanaf februari digitaal te gaan uitgeven.

December

Motortechnisch meestal een erg rustige maand. Geen clubritten. Er worden weinig tot geen kilometers meer gereden en Toerboekjes kunnen worden ingeleverd. Op naar een nieuw motorjaar.

Vette pech...

Voor me fietste een klein grijs vrouwtje, vechtend tegen de winter-wind. Op de rotonde woei ze om. Ik hoorde glas-gerinkel. Met andere passanten schoot ik te hulp. Ik rook drank en rond de fietstas verspreidde zich een plas.

'V-vette p-pech,' stamelde het vrouwtje, terwijl we haar overeind hielpen. Ze had geen zichtbare verwondingen, maar was flink van de kaart.

We vroegen waar ze woonde en na enig nadenken noemde ze een adres in de buurt.

'Ik breng u wel even,' zei ik. Bibberig liep ze mee. Haar huiskamer was ongeveer een eeuw geleden ingericht. Zware meubels en gordijnen, overal lijstjes met foto's. En er waren dieren.

Een wit mopshondje stormde keffend en kwispelend op ons af, verder zag ik twee parkieten in een kooi, vissen in een kom, en een konijn in een hok. En een papagaai stapte parmantig door de kamer.

Ik hielp het vrouwtje in haar stoel (ik rook nog steeds drank, misschien had niet de wind maar het lastige bochtje haar ten val gebracht).

Het hondje sprong meteen op haar schoot.

'Ja lieverd,' zei ze, 'het vrouwtje is weer thuis.'

Ze wees naar mij. 'Dankzij deze lieve meneer hier.'

Ze keek me aan en vroeg: 'Wilt u iets drinken?'

'Borrel!!', riep de papagaai.

Het vrouwtje lachte, met een blos, en ik schudde van nee.

Ze aaide het hondje, en zei: 'Dieren zijn mijn alles.'
Ze keek me aan en vroeg: 'Eet u vlees?'
'Eh...ja,' zei ik. Ze schudde haar hoofd.
'Dat begrijp ik niet,' zei ze. 'Het is zo slecht.
En ongezond. Denk toch aan je cholesterol.'
Daar probeer ik meestal niet aan te denken, en ik
vroeg of ik nog iets voor haar kon doen.

Ze dacht even na. 'Nou,' vroeg ze toen kleintjes.
'Zou u nog even naar de winkel willen,
voor een fles sherry?'
'Borrel!!' riep de papagaai.
In de winkel pakte ik de sherry en passeerde het
vleeschap. Daar lag heerlijke kalfslever te lonken.
Ik dacht heel even aan mijn cholesterol. Heel even.
En greep toe.

Vette pech voor de dieren.

- - - - -

Innerlijke rust.

Ik wil dit even onder jullie aandacht brengen, omdat
het voor mij goed gewerkt heeft.

Ik hoorde een arts op tv zeggen dat je, als je tot
innerlijke rust wilt komen, iets waaraan je begonnen
bent, af moet maken.

Omdat we eigenlijk allemaal wel wat meer rust in ons
leven willen hebben, ben ik in huis gaan rondsnuffelen

naar zaken waaraan ik begonnen was en nooit had afgemaakt.

Ik heb dus die fles Merlot leeggemaakt die nog half vol was, alsmede een fles Chardonnay.

Toen een fles Bailies en een fles wum.

Toen ook noch een doozz znoepjes van M em Mmmsss en noch wad gips van Smis. Ook noch un ressie wiskie. Je hep cheen idee van hoe ik russig ik mu nu foel.

Stur did an al ju vrinden die rusd noodeg hebbe. En seg da je fan ze hout.

Harrelukke Groede....

- - - - -

De puzzel.

Ruben, John, Karin, Akke, Annemarie en Hetty hebben de puzzel opgelost en de oplossing ingestuurd.

De oplossing is:

De Baarnse motorclub is in negentienachtenzeventig opgericht en bestaat in tweeduizendachtien dus veertig jaar We hebben leden zien komen en gaan maar de bmc blijft altijd bestaan

Alle 6 inzenders hadden het dus goed en tijdens de jaarvergadering zullen we de prijs onder deze 6 personen verloten!

Real Life Motorcycle Signals

@charlie



Potholes on Left



Potholes on Right



Road's Completely Fucked



Parts Falling off Motorcycle



Hooker on Shoulder
(rated 1-5*)



Beer / Rakia Stop



I Forgot to
Bring the Beer



Stop Following
me Assholes



Bad Driver Ahead



Asshole Driver Ahead



Asshole Driver Ahead
Talking on Mobile



Dance Like an
Egyptian

Zomaar wat afbeeldingen die tevoorschijn komen als je Baarnse motorclub googled.



deze is duidelijk.

Een deelnemer aan de Oranjerit...



Baarnse biker...



deze hoort overduidelijk bij ons...



maar deze.....??

Een ex-lid wat we vergeten zijn?? Lijkt me niet.

Een aankomend lid dan??
Namens alle mannelijke leden...
alvast hartelijk welkom!!!